

EEN EEUW LANG DROGE VOETEN

Refrein:

Een eeuw lang droge voeten,
Is reden voor een feest,
Bedankt, Cornelis Lely
Voor uw zorg voor mens en beest.
We dansen op de Omringdijk
En zwemmen in het meer,
Een eeuw geleden was het een zee,
Maar dat wordt het nooit meer.

De klokken luidden heel erg lang
In negentien zestien
De koeien moesten naar de kerk,
Dat had ik willen zien,
De eenden gingen in pension
Vér weg in Amersfoort,
De koningin die redt een poes
Had jij dat al gehoord?

Refrein

De Waterwolf die sloeg zijn slag
In Broek in Waterland,
In Ilpendam en in Landsmeer,
En ook in Volendam,
De dijken van de Wormer
En de Purmer die hielden stand,
Maar héél veel water stroomde er
In heel ons Waterland

Refrein

De dijken zijn nu veilig,
We houden het steeds droog,
En als het echt eens nodig is
Wordt de dijk verhoogd
We houden van ons Waterland
en van de mooie dijken,
en voor die boze waterwolf
zullen we echt niet wijken!

Refrein

